



CONTACT

Wilt u/wil jij na het lezen van de folder meer weten, dan kun je kijken op de website of een mail sturen via het contactformulier op de website.

Op de website staat ook het rooster, dan weet je wanneer er club is en kun je een keertje komen kijken.



NOG EVEN OP EEN RIJTJE

- Eens in de twee weken op woensdag middag
- Van 14.30 tot 16.00uur
- Voor kinderen van 4 tot 12 jaar
- Spelen
- Verhaal
- Knutselen
- Drinken

www.kbcsamuel.nl

ADRES

KROOSWIJKHOF
Singel 184-186
3311 PG Dordrecht
Tel. 078- 6132016

Kinderbijbelclub

Samuël





WIE ZIJN WIJ?

Kinderbijbelclub Samuël is een kinderclub vanuit de Christelijke Gereformeerde kerk op de hoek van de Singel/Dubbeldamseweg in Dordrecht.

De club is op woensdagmiddag eens in de 14 dagen. Soms organiseren we een middag waar de ouders ook bij kunnen zijn.

Ook in de laatste week van de zomervakantie organiseren we op drie middagen leuke activiteiten.



VOOR WIE?

Alle kinderen uit de omgeving tussen de 4 en 12 jaar zijn welkom in de Krooswijkhof aan de Singel 184-186.

HOE WERKT HET?

Je mag gewoon een keertje komen kijken en als je vaker wilt komen, dan krijg je de maandag voor de club een raadselkaart door de brievenbus waar een puzzeltje of kleurplaat op staat.

Op woensdag kun je zelf naar de club komen, maar als je wat verder weg woont, komen we je tussen 14.00 en 14.30uur halen. We bellen aan en vragen of je mee gaat. Natuurlijk neem je dan je raadselkaart mee, want... dan maak je kans op een cadeautje.

Als je binnenkomt en het is nog vroeg, kun je eerst nog een spelletje doen. Om 14.30uur beginnen we de middag met zingen en muziek maken. Daarna vertelt er een juf een verhaal uit de Bijbel. Soms doen we er een spelletje bij.

Dan gaan we knutselen. We maken leuke dingen die bij het verhaal passen. Ondertussen drinken we wat, kletsen we met elkaar, eten we een koekje.

Als het lekker weer is, gaan we lekker naar buiten, voor binnen hebben we ook leuke spellen om te doen.

Om 16.00uur is het alweer tijd om naar huis te gaan.

OVERZICHT VAN EEN MIDDAG

- + Je komt binnen en krijgt een naamkaartje.
- + Om half 3 beginnen we de middag met een paar liedjes.
- + Een juf vertelt een verhaal uit de Bijbel.
- + We doen een spelletje of gaan knutselen.
- + Ondertussen drinken we natuurlijk wat en eten we een koekje.
- + Om kwart voor vier is het alweer tijd om op te gaan ruimen en eindigen we de middag.



Kom gerust een keertje kijken!

**Verder kun je een kijkje nemen op
onze website:
www.kbcSamuel.nl**